



Leer- en inspiratiehuis

luisteren met het hart, toegewijd aan mensen
organiseert:

Retraite in de Advent

Een paar dagen vertoeven in de rust van de priorij van Sint Catharinadal. Elke dag is er tweemaal een korte inleiding met een verwerkingsopdracht. Een gezamenlijke afsluiting 's avonds rondt de dag af. Er is veel tijd voor jezelf en de mogelijkheid tot een gesprek.

De inleidingen richten zich op het thema
Waken bij verborgen leven

ontleend aan de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dit verhaal uit het evangelie van Lukas hoort bij de klassiekers van de tijd voor Kerstmis.



sintcatharinadal
huis van licht, gastvrijheid en cultuur

Aankomen:

Donderdag 20 dec.
tussen 9.45u en
10.15u

Vertrek

zondag 23 dec.
14.00u

Kosten: € 295,-
(incl. verblijf)

Adres:

Priorij
Sint Catharinadal,
Kloosterdreef 3,
Oosterhout NB

Aanmelding:

mirjamdirkx@
delevensboom.net



Waken bij verborgen leven

Hoewel de ongeboren kinderen zich roeren aan de binnenkant en nog niet levensvatbaar zijn, laten hun moeders in hun ontmoeting al zien waar zij draagster van zijn.

Want ontmoeting gebeurt op ooghoogte. Geen van hen is de ander de baas, hoeft op de ander neer te kijken, is boven de ander verheven. Ontmoeting gebeurt in het geraakt zijn door de ander, haar ervaring en haar blik. Ontmoeting met God gebeurt in de ontmoeting met mensen, in een ander mens, anders dan ik. Hoe kunnen we daar oog en oor voor ontwikkelen? Hoe kunnen we daar waakzaam bij zijn?

Begeleiding en nadere informatie:

Mirjam Dirkx,
De Levensboom.
06-44460207



mirjamdirkx@delevensboom.net

Leer- en inspiratiehuis

luisteren met het hart, toegewijd aan mensen

Aankomen:

Donderdag 20 dec.
tussen 9.45u en
10.15u

Vertrek

zondag 23 dec.
14.00u

Kosten: € 295,-
(incl. verblijf)

Adres:

Priorij
Sint Catharinadal,
Kloosterdreef 3,
Oosterhout NB

Aanmelding:

mirjamdirkx@
delevensboom.net