



De smaak van stilte

Bieke Vandekerckhove (1969-2015) heeft zelf vele mensen geïnspireerd en ze kan ons begeleiden om onze weg te gaan. We mogen gaan vertrouwen dat wij naar ons diepste zelf geleid worden, door een kracht die we niet onder controle kunnen krijgen maar die ons verlangend in beweging zet. In *De smaak van de stilte* en *Wat als?* vertelt Bieke over de spirituele weg die zij is gegaan nadat zij op 19-jarige leeftijd de diagnose ALS kreeg. Haar leven stortte in en alle zekerheden raakte ze kwijt. Toch ging haar leven verder en hervond ze haar innerlijke kracht. Ze werd geïnspireerd door de boeddhistische en christelijke monastiek, maar ook door dichters, schrijvers, zangers en mystici. Ze wezen haar de weg om zichzelf te worden. Zo schrijft ze:

"Het Zelf is een land dat je alleen zelf kunt verkennen, door tijd te maken voor stilte en het eigen innerlijk te betreden. Ieder mens is uniek."

Dit weekend geeft ook ruimte om in stilte, in de natuur en met creativiteit onze innerlijke ruimte verkennen.

Weekend in Steijl

Data: vrijdag 26 april t/m zondag 28 april 2019

Plaats: [St. Michaël](#), St. Michaëlstraat 7, Steyl

Tijd: aankomst tussen 16.30-17.30 uur – vertrek 16.00 uur

Kosten: €200 (eigen kamer met wastafel, gedeelde douche en toilet op de gang)
of €235 (eigen kamer met douche en toilet)

Info en opgave: spiritwijs@your-mail.com of via [contactpagina](#)